

Wakkerzeel - Kraneveld & Antitankgracht

7/9/2009

lengte	7,5 km - 2u30
aard	veldwegen
vertrek	kerk van Wakkerzeel - parking aan beide kanten van de kerk
heenrit	13 km vanaf Steenokkerzeel-kerk - Haachtsesteenweg richting Haacht - in Boortmeerbeek rechts richting Wespelaar en Wakkerzeel
GPS	Wakkerzeel - Pastoriestraat
wijzers	geen
kaart	bijgevoegd
commentaar	mooie wandeling - weinig schaduw
bronvermelding	gedeeltelijk http://blog.seniorennet.be/hetpinegeltje2/archief.php?ID=20

Route

1. we vertrekken links van de kerk en nemen het pad "Demer en Dijle"
2. we volgen het pad, steken een brugje over, de bordjes "Demer en Dijle" volgend *<rechts een mooi zicht op de open velden>*
3. na 300 m gaan we aan een T-splitsing naar rechts *<door een populierenbos>*
4. na enkele honderden meters, tussen de fruitbomen, buigt de weg naar rechts in de richting van de kerk van Werchter met het bordje "Demer en Dijle". Wij nemen evenwel links, tussen de fruitbomen
5. we bereiken de achterzijde van de festivalweide van Rock Werchter
6. aan de eerstvolgende 3-sprong gaan we naar links en nemen de weg die aan de linkerzijde grenst aan een populierenbos en aan de rechterzijde afgezoomd is met knotwilgen. Rechtdoor naar de Kraneveldhoeve *<dateert van 1650, beschermd monument maar sterk in verval. De ingang v.d. hoeve staat lijnrecht tegenover de kerk van Wakkerzeel>*
7. aan het kleine gebouwtje voorbij de hoeve *<eertijds het bakhuis>* slaan we rechtsaf en kruisen de steenweg. We nemen deze veldweg tot op het einde, waar we links afslaan
8. na 800 m nemen we links het pad op de hoge dijk van de antitankgracht *<gebouwd in 1939 als onderdeel van de verdedigingslinie tegen de Duitsers. Er werd hier nooit slag geleverd>*
9. we volgen het pad tot op het einde van het natuurreserveaat "Anti-tankgracht" en voorbij de houten afsluiting gaan we onmiddellijk naar links, steken opnieuw de gracht over en gaan via de landweg tot op de verharde weg.
10. hier naar rechts en gedurende 1 km de weg volgen tot aan een T-splitsing. Naar links langs het kapelletje, de Martelarenlaan in en zo naar ons vertrekpunt.

